

Aan het Bestuur  
Parochie Christus Koning  
Kapelstraat-Zuid 18  
5503 CW Veldhoven

Oerle, 21 december 2020

Geacht Bestuur,

Het bestuur van de KBO-afdeling Oerle is op 18 december jongstleden door de heer drs. M.P.E.F.M. Leijten in kennis gesteld van het schrijven dat uw bestuur aan hem heeft verstuurd en waarin u aan hem mededeelt dat hij met onmiddellijke ingang uit zijn functies van koster, lector en acoliet van de Sint Jan de Doper kerk in Oerle is ontheven. De reden zou zijn dat hij zich zonder u in kennis te stellen heeft verstaan met het Bisdom in 's-Hertogenbosch inzake de kerkdiensten op kerstavond.

Wij hebben ons met de heer Leijten verstaan en zijn toelichting laat niets over van de inhoud van de tweede alinea van uw schrijven waarin u stelt dat de heer Leijten zich niet met u zou hebben verstaan voorafgaande aan zijn contact met het Bisdom.

De leden van de KBO-Afdeling Oerle zijn vol lof over de jarenlange inzet die de heer Leijten heeft getoond in zijn rol als acoliet, lector en koster. Door zijn niet aflatende inzet maken onze leden graag gebruik van de heilige mis die op elke eerste dinsdag van de maand wordt gecelebreerd. Het is buiten huwelijksmissen en begrafenissen het laatste wat hen nog rest om hun geloof te belijden in de Sint Jan de Doper Kerk te Oerle. Dat stelt uw laatste alinea van uw schrijven in een bijzonder daglicht.

Daarin geeft u aan dat bij het niet vinden van een opvolger voor de heer Leijten de kerk zal worden onttrokken aan de eredienst. Dus geen maandelijkse mis meer en geen begrafenis- en huwelijksmis in Oerle. Een gemeenschap waar meerdere ouderen de kerk een zeer warm hard toedragen. Het is derhalve ongelooflijk dat u het voortbestaan ervan ophangt aan een conflict dat u heeft met de heer Leijten. Nog meer omdat u tot aan vandaag geen overleg heeft gevoerd met het bestuur van de Dorpsvereniging Oerle over het continueren van het celebreren van de maandelijkse heilige mis.

Wij gaan er van uit dat u de heer Leijten met onmiddellijke ingang in al zijn functies, die hij tot 18 december 2020 voor onze kerk vervulde, herbenoemt, inclusief een verontschuldiging voor uw werkwijze. Wij rekenen op een snelle reactie uwerzijds. Wij sturen deze brief in kopie naar de heer Leijten, het bestuur van onze Dorpsvereniging en het Eindhovens Dagblad.

Hoogachtend namens het bestuur van de KBO-Afdeling Oerle

H.M.A. Stroeks MHA  
Voorzitter