



---

### Historisch ondergoed

We hebben nooit kunnen denken dat ondergoed zo'n prachtig verhaal kan opleveren als wij mochten ervaren tijdens onze jaarlijkse 'hapjesmiddag' op 15 november jl. in de Bosbender! Op een professionele, maar ook kolderieke wijze, werden we door Erna Siebens meegenomen in de ontwikkeling van ondergoed. Ze begon bij het jaar 0 van onze jaartelling en nam ons uiteindelijk mee naar 2020.

Meer dan 120 gasten genoten met volle teugen van haar sprankelende Antwerpse manier van presenteren. De presentatie werd ondersteund met prachtige poppen waarop alle historisch voorkomend ondergoed omheen of in was gedrapeerd. Onze Antwerpse presentatrice schroomde niet om af en toe te laten zien hoe ingewikkeld het historisch ondergoed kon zijn voor diegene die het moest dragen. Ze trok het soms zelf aan waardoor de aanwezigen in een deuk schoten van de lach!

De hapjes die door een aantal vrijwilligers waren klaar gemaakt vonden gretig aftrek tijdens de pauze en na afloop van het officiële programma. We sloten samen deze heerlijke middag af met een lekker drankje. Kortom weer een zeer geslaagde bijeenkomst!

Dank aan alle vrijwilligers die vóór, tijdens en na de voorstelling de Bosbender hebben ingericht en weer opgeruimd.



## Kerstviering 2019

Meer dan 150 opa's en oma's, waren op 19 december jl. bijeen in d'Ouw School voor de jaarlijkse Kerstviering. Ze hebben enorm genoten van het optreden van de kindjes van onze basisschool in Oerle. Onder leiding van de zorgzame leerkrachten zongen zij liedjes, declameerden gedichtjes en voerden een heus kerstoneelstukje op. Het was hartverwarmend.....al die kleine snoetjes.....verbaasd over zoveel oma's en opa's bij elkaar in één ruimte.

Het werd echt ontroerend op het moment waarop de kleintjes de zaal in gingen om de aanwezige senioren een fijn Kerstfeest toe te wensen. Heel veel handen werden geschud en hier en daar werd zelfs een traantje weggepinkt. Een van de peuters vroeg of zijn oma uit Zeelst er ook was. Helaas moesten we hem teleurstellen... Het duurde even voor alle kids weer verzameld waren en met rooie koontjes afscheid van ons namen.

Er waren er nog meer met rode koontjes.....



Lieve kinderen en 'juffrouwen', namens Nieuwe Levenskracht, de Zonnebloem en Seniorenvereniging Oerle enorm bedankt voor dit geweldige moment!

[WWW.KBO-OERLE.nl](http://WWW.KBO-OERLE.nl)

Als u voorgaande tekst inbrengt komt u vanzelf op de website van de KBO afdeling Oerle. Een website die sinds een aantal weken in de lucht is. Je mag jezelf niet op de borst slaan maar in dit geval durf ik dat toch wel. Een helder overzicht van alle KBO activiteiten in Oerle.

Een aantal belangrijke onderwerpen zijn:

- Vaste activiteiten van onze afdeling waar u aan kunt deelnemen.
- De agenda waarin aandacht voor bijzondere activiteiten binnen en buiten de KBO.
- De nieuwsbrief waarin u wordt bijgepraat over zaken die plaats hebben gevonden.
- Fotoalbum waarin prachtige momenten zijn vastgelegd.
- Informatie over de vele voordelen die u hebt als u lid wordt van de KBO.
- Info over het verlengen van uw rijbewijs en de daarvoor noodzakelijke keuring.
- Samenstelling van het bestuur.
- Links die u verwijzen naar interessante kennisbronnen.

Bezoek onze website en.....**WORD LID VAN DE KBO AFDELING OERLE!**

Op naar de **400** leden!

Rest mij u, namens het bestuur van de Seniorenvereniging Oerle, een heel gelukkig en gezond 2020 toe te wensen!

Hartelijke groeten  
Huub Stroeks

