



Als u deze bijdrage leest zitten we in de staart van 2019 en aan de vooravond van 2020. Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen is ongewis. Discussies over Co2, een tekort aan huizen voor jonge mensen, verschraling van de zorg en het welzijnsaanbod, de migratie van vele asielzoekers en nog veel meer 'zware dossiers' vragen om snelle maar vooral gedegen en doordachte antwoorden.

Dit soort problemen kan alleen maar worden opgelost als je dat samen met anderen doet en in goede harmonie met elkaar. Het betekent dat iedereen water in de wijn moet doen en bereid moet zijn om iets van het eigen belang in te leveren. Breed in de wereld is te zien dat de bereidheid om dingen samen te doen aardig is gedaald. Het tegendeel is waar! Meerdere handelsoorlogen tussen grote mogendheden en de groep aan politieke leiders die zich vooral focussen op hun eigen belang en ego zijn daar getuigen van. U moet de namen van deze heren zelf maar invullen!

2019 was voor onze vereniging een fantastisch jaar met vele hoogtepunten. Onze insteek was vooral om de dingen die we deden vooral samen te doen met onze partners in Oerle. Juist door het kiezen van deze insteek kunnen we terugkijken op een heerlijk jaar.

Onze actieve deelname aan Bourgondisch Oers is daar een prachtig voorbeeld van. Het bezoek aan en de rondleiding in Schippersstop was indrukwekkend. Arie Schippers nam ons mee op een tocht door het bedrijf, waar we op vele momenten zeer onder de indruk waren van zoveel nieuwe technologie allemaal onder één Oers dak. De barbecue waarvan we mochten genieten bij de schuilhut van het Gilde was super. Veel plezier en lol, afgewisseld met een heerlijke barbecue. Vooral de medewerking en steun van het Gilde is bij ons blijven hangen!

En dan het optreden van de Blue Stars wat onlangs in d'Ouw School plaats vond. Een avond waarbij d'Ouw School op haar grondvesten trilde door de non stop lachsalvo's die het publiek liet horen....geweldig!! Een avond om nooit te vergeten en die we zonder de geweldige hulp van Groen en Keurig en d'Ouw School nooit voor elkaar hadden gekregen. Ook hier heeft aangetoond dat samen dingen doen een enorme toegevoegde waarde heeft.

Beste Oerlenaren.

We hadden een doel voor 2019, namelijk 300 leden die lid zijn van onze club. Het is gelukt!

Dank daarvoor!!

Diegenen die nog twijfelen en denken dat we een oubollige club zijn, kom erbij!

Het tegendeel is je deel. Zorgzaam met aandacht en durf om anders te zijn dan doorsnee!

Het bestuur van de Belangen van Senioren, afdeling Oerle, wenst u alvast een geweldig 2020 toe!!

Huib Stroeks

Voorzitter

