

Eindelijk was het zo ver!

Op 3 september vertrokken we vanaf het kerkplein in Oerle met een dubbeldekker naar Rotterdam.



In de bus was het een gezellige bedoening. Er werd volop gekletst, genoten van het uitzicht en daarbij werd iedereen ook nog verwend met een sapje en iets lekkers.

Aangekomen in Rotterdam wachtte er een Splashboot op ons. Een knalgele bus die ook nog op het water kon varen.



Gelukkig lagen er reddingsvesten in de bus. Een matroos vertelde ons in plat Rotterdams over alle bezienswaardigheden en kon natuurlijk niet nalaten om ons "Brabanders" te plagen met Feyenoord.

Weer aan wal, wat wel weer wat hilariteit gaf, werden we verwelkomd in een restaurant op het water met een heerlijke lunch. Zelfs de kroket ontbrak niet!

Rond 17.00 uur kwamen we weer thuis in Oerle. Wat was het een fijne dag!!

